

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebeveynlerinin verdiđi ad yalnızca Mustafa'dır. Diđer üçünü, hak ederek yaşamı içinde kazanmıştır. Bunları, öyle kendi kendiyile böbürlenme olarak dayatmamıştır, yaptıklarına karşılık geldiğinden ona uygun bulunmuştur. Paşa, Atamızdır. Hiç bir değerlendirme bu gerçeđi bırakın silmeyi, gölgeleyemez.

Atamız, insandır. İnsan, tamamlanmamıştır, eksiktir; zafiyetleri vardır; övünmeyeceđi şeyler de yapar; ancak kendisinin, bulunduğu durumun ötesine geçme, aşma yeteneđi de vardır. Atatürk'ün bu yeteneđi, diđer insanlarla karşılaştırıldığında çok daha gelişkindir.

İnsan, toplumsaldır. İçinde bulunduğu toplumsal koşullarda etkileşimle varlık bulur. Uyumlu davranış, koşulları iyisiyle kötüsüyle pekiştirirken mücadelecı davranış, deđiştirir. Atatürk, diđer insanlara göre çok daha mücadelecıydı; ancak varolan koşullarla sarılıdır, o koşullarda davrandığı ve yaptıkları o koşulların izini taşır.

Atatürk'ün öykünülecek çok özelliđi var ama Atatürk'ün her yaptığını tekrarlamasının doğruluđu ancak Atatürk'ün deđiştirmek için mücadele ettiđi o koşulların tekrarlanmasıyla mümkündür ki bu gerileme olur. Kalıp gibi Atatürk'ün her yaptığını yinelemeye çalışmak, için için farkında olmadan böyle bir gerilemeyi arzulamayı güdüler. İnsan zihni bu tür arzulara bađlı çalışır. Neredeyse bir asırdır, Atatürk'ün izinde gidildiđi halde dönüp dolaşıp o eski koşullara gelmek tesadüf müdür? Peki Atatürkçülerin, çevrelerinde hep o koşulları görmeleri, bu olmuyorsa öyle bir tehlikeyi hissetmeleri ve nedense bu hislerinde haklı çıkmalarına ne demeli?

Atatürk'ün döneminde onun da katılımıyla yapılanları eleştirmek, Atatürk'ü yermek deđil Atatürkçüleri eleştirmektir. Asıl aksi davranış, bizzat Atamıza doğrudan hakarettir. Bugün bile hala Atatürk'ün bir kurtarıcı olarak beklenmesi, o gün bugündür bazı sorunların giderilmediđini ve bu sorunların kökünün Atatürk'ün döneminde olduđunu gösteriyor.